

Moffat Fridge Manual Guide

Thank you for reading **Moffat Fridge Manual Guide**. Maybe you have knowledge that, people have search hundreds times for their chosen novels like this Moffat Fridge Manual Guide, but end up in malicious downloads. Rather than reading a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they juggled with some harmful virus inside their computer.

Moffat Fridge Manual Guide is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it instantly. Our book servers spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one. Kindly say, the Moffat Fridge Manual Guide is universally compatible with any devices to read

De wilde stilte Raynor Winn
2020-06-02 Raynor en haar man hebben
op het South West Coast Path de

redding van de natuur ontdekt. De
terugkeer naar een normaal bestaan
blijkt moeilijk, maar een oude
boerderij in Cornwall wordt hun

redding. Sinds Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en alleen met een rugzak en een tentje de bijna duizend kilometer aflegden van het South West Coast Path, en ze maanden lang leefden aan de wilde en winderige kustlijn van Engeland, voelen de kliffen, de lucht en de rotsachtige bodem aan als hun thuis. Moth had een terminale diagnose, maar tegen elke medische verwachting in lijkt hij in de natuur te zijn opgeleefd. Zo ontdekken Raynor en Moth op de ruige strook tussen land en zee dat alles mogelijk is. Als ze uiteindelijk terugkomen in de bewoonde wereld, blijkt een dak boven je hoofd nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal bestaan blijft moeilijk - totdat een ongelooflijk gebaar van iemand die hun verhaal heeft gelezen alles anders maakt. De

kans nieuw leven te blazen in een prachtige, oude boerderij diep in de heuvels van Cornwall en het door landbouw verarmde land stukje bij beetje terug te geven aan de natuur, wordt hun redding. Het wordt het nieuwe pad dat zij volgen. De wilde stilte is een verhaal van hoop, en van een levenslange liefde die sterker is dan al het andere. Het is een even helder als fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en de natuur, en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn (1963) debuteerde overwel digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een internationale bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.

Het lichtjarenfeest Brian Wilson
Aldiss 1976 Gedetailleerd overzicht van de fantastische literatuur en de

toekomst- romans, waarvan de schrijver de oorsprong nagaat tot in de klassieke oudheid.

Banksy Will Ellsworth-Jones 2012 Biografie van de Britse street art-kunstenaar (ca. 1973-).

Over grenzen Helma van Lierop-Debrauwer 2005 Pleidooi om in het literatuuronderwijs in de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs plaats in te ruimen voor literaire jeugdromans.

Volkomen onnatuurlijk gedrag Harm Edens 2021-06-11 Harm Edens vertelt zijn bijzondere verhaal over opgroeien op een plek die niet als thuis voelde 'Zo mooi, kwetsbaar opgeschreven. Prachtige zinnen.' Humberto Tan In de jaren zestig groeit Harm Edens op in een gezin met Groningse roots waarin hij vaak het gevoel heeft dat hij er niet bij

hoort. Hij lacht om dingen waar niemand de humor van inziet, ziet dingen die niemand ziet en zegt dingen die niemand begrijpt. Hij is een buitenstaander in zijn eigen leven. Totdat hij op zijn vijftiende met school naar Londen gaat en zich daar helemaal op zijn plek voelt. In Volkomen onnatuurlijk gedrag neemt Harm Edens je mee op een reis van het zuidelijkste puntje van Ierland tot de meest westelijke eilanden van Schotland naar Saint Kilda. Aan de hand van een twintigtal bijzondere ontmoetingen probeert Harm te achterhalen waarom hij zich zo thuis voelt op de Britse eilanden. Hij laat zijn gedachten de vrije loop, herbeleeft zijn eigen jeugd en deelt herinneringen, verhalen en momenten uit zijn leven. Het resultaat is een bijzonder, openhartig, humoristisch

coming-of-ageverhaal over een jongen die zijn thuis aan de andere kant van de Noordzee vond. Beluister nu ook de Zoeken naar boeken-podcast waarin Harm Edens vertelt over Volkomen onnatuurlijk gedrag.

Awkward Ty Tashiro 2018-03-06
Spinazie tussen je tanden bij een formele lunch, een zoen die op een mond belandt, over iemand praten terwijl hij achter je staat of een glas wijn omgooien tijdens een date – ongemakkelijke momenten kennen we allemaal. Bij twintig procent van de mensen wijkt het gedrag echter vaak af van de sociale norm omdat ze sociale signalen niet oppikken en de vaardigheden die nodig zijn voor soepel verlopende sociale contacten niet onder de knie krijgen. Zij lijden aan chronische awkwardness, sociale onhandigheid. Ty Tashiro

beschrijft hoe je dankzij de eigenschappen die je sociaal onhandig maken juist buitengewone prestaties kunt leveren – mensen met awkwardness zijn vaak bijzonder getalenteerd.
Waarom is lezen plezierig? Saskia Tellegen 2002 Afsluitend rapport van een onderzoek over een periode van 25 jaar naar leesgedrag van Nederlandse jongeren.

Kiki en Bezus Beverly Cleary 1985
Bezus' biggest problem was her 4-year-old sister Kiki. Even though Bezus knew sisters were supposed to love each other, with a sister like Kiki, it seemed impossible.

Zeven Kleine Australiërs (Geïllustreerd) Ethel Turner
2017-10-24 EEN WOORD VOORAF. "Seven little Australians" heeft Miss Ethel Turner het boek genoemd, dat thans in Nederlandsche vertaling verschijnt.

"Zeven kleine Australiërs" heb ik dus boven het verhaal geschreven, dat de geschiedenis bevat der kinderen van den bij Sidney wonenden kapitein Woolcot. Steeds verdiept onze jeugd zich nog gaarne in het aangenaam, frisch geschreven verhaal "Helen's Kleintjes", en zouden er wel vele jonge meisjes bij ons gevonden worden, die niet heerlijke uren hadden doorgebracht met het lezen van Louise Alcott's boeken? Welnu, aan allen, die in dergelijke lectuur genoeg schein, draag ik de "Zeven kleine Australiërs" op.

Grotendeels ongevaarlijk Douglas Adams 2011-10-07 Het Transgalactisch Lifiershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf

afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...

Slachthuisblues Peter Robinson 2016-04-26 Drie ingrediënten voor moord... In een oude hangar op een verlaten militair vliegveld wordt een

verontrustende vondst gedaan: een grote bloedvlek. Menselijk bloed. Van een lichaam is echter geen spoor te vinden. Het lijkt in eerste instantie een opzichzelfstaand mysterie, totdat DCI Alan Banks en zijn team te maken krijgen met de spoorloze verdwijning van twee verdachten in een diefstalzaak. Het politieonderzoek neemt vervolgens een lugubere wending wanneer een vrachtwagen tijdens een hagelstorm verongelukt. Reddingswerkers vinden in het wrak niet alleen het lichaam van de chauffeur, maar ook het lichaam van iemand die al lang voor het ongeluk dood was...

Prentenboeken lezen als literatuur
Coosje van der Pol 2010

**De grote kattenslachting en andere
episoden uit de culturele
geschiedenis van Frankrijk** Robert

Choate Darnton 1986 Bundel essays waarin getracht wordt aan de hand van ogenschijnlijk alledaagse incidenten inzicht te krijgen in de denkwijzen en mentaliteit van het 18e-eeuwse Frankrijk.

Poppenspel Mo Hayder 2013-08-23 Mo Hayder Poppenspel Als onverklaarbare stroomstorings leiden tot een serie gruwelijke incidenten op de beveiligde krankzinnigenafdeling van Beechway, slaat de angst van de patiënten over op de medewerkers. Ondanks de aanzwellende hysterie probeert psychiatisch verpleger AJ de rust te handhaven. Rechercheur Jack Caffery is op zoek naar het lichaam van een vermiste vrouw. Hij weet maar al te goed hoe het voelt als je er niet in slaagt iemands geliefde te vinden. Als AJ Caffery vraagt of hij kan helpen bij de

problemen in Beechway, moeten beide mannen een bittere waarheid in hun leven accepteren. Voordat ze het pure kwaad in de ogen kunnen kijken. Mo Hayder vestigde in één klap haar reputatie met de angstaanjagende thriller Vogelman. Later volgden De behandeling, Tokio, Duivelswerk, Ritueel, Huid, Diep en Rot. Poppenspel is Hayders zesde boek met Jack Caffery in de hoofdrol. 'Mo Hayder heeft een enorm vermogen om haar lezers te choqueren en te verrassen.' Karin Slaughter

Praktisch perfect Katie Fforde
2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor

zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen... In de pers 'Ouderwetse romantiek op zijn best.' Elle 'Fijn om bij weg te dromen.' Flair

De aarde blijft altijd bestaan George

Stewart 2018-01-17 In 'De aarde blijft altijd bestaan' van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood 'Ish' Williams, een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. 'De aarde blijft altijd bestaan' was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een 'instant classic'. In 1951 won Stewart er de

eerste International Fantasy Award voor.

Tot ziens en bedankt voor de vis

Douglas Adams 2011-10-07 De Aarde is vergaan om ruimte te maken voor een hyperruimtesnelweg, gebouwd door een ras van bureaucratische Vogoniërs. Maar waarom blijft de laatste aardbewoner Hugo Veld bij zijn reizen door tijd en ruimte dan steeds terugkomen op versies van de Aarde? Is hier wellicht een hogere macht in het spel? Het raadsel ontvouwt zich maar niet helemaal. Hoewel zijn zoektocht hem leidt naar Gods laatste boodschap aan zijn schepping, kan hij zich later tragisch genoeg met geen mogelijkheid nog herinneren wat die boodschap was Douglas Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBC-radiohoorspel. Al snel volgden andere

media, waaronder een televisiebewerking, een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boeken bleven echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets De geheimen van Roscarbury Hall Ann O'Loughlin 2018-08-14 De zussen Ella en Roberta O'Callaghan leven in verschillende vleugels van een vervallen landhuis op het Ierse platteland. Sinds een vreselijke gebeurtenis in hun verleden praten ze niet meer met elkaar en communiceren alleen nog via korte, bittere briefjes. De Amerikaanse Debbie is op zoek naar haar biologische moeder. Ze heeft niet lang meer te leven en hoopt te ontdekken wie ze is. Haar

zoektocht brengt haar bij een klooster in Ierland, maar daar vindt ze enkel leugens en vijandigheid. Om uit de financiële problemen te komen en hun landgoed te redden, besluit Ella om een café te openen in de balzaal – tot groot afgrijzen van Roberta. Als Debbie aanbiedt om te helpen in het café wordt de sfeer tussen de twee zussen nog grimmiger. Dan komt Debbie eindelijk meer te weten komt over haar moeder en brengt ze een adoptieschandaal aan het licht dat zowel de gemeenschap als de ruziënde zussen zal verbijsteren. **Matcha, the cookbook. Ediz. a colori** Gretha Scholtz 2016 *Inleiding informatica* J. Glenn Brookshear 2005 **Het verhaal achter de lezer** Cedric Paul Stalpers 2007 Onderzoek naar de mogelijkheden voor bibliotheken en

onderwijs om tieners te interesseren voor bibliotheekbezoek en lezen. Camino Anne Buist 2018-02-16 Camino van Graeme Simsion (Het Rosie Project) en Anne Buist is een humoristische feelgoodroman over vriendschap, familie, liefde en de grote uitdagingen van het leven. Camino van Graeme Simsion (Het Rosie Project) en Anne Buist is een humoristische feelgoodroman over vriendschap, familie, liefde en de grote uitdagingen van het leven. Wat maakt het leven de moeite waard? En wat is het verschil tussen het leven dat je leeft en het leven dat je kiest? De Amerikaanse kunstenaar Zoë en de Engelse ontwerper Martin zijn beiden in het schilderachtige Cluny, Frankrijk. Om een nieuwe start te maken, gaan ze – alleen – de lange weg afleggen die van Cluny naar

Santiago de Compostela in het noordwesten van Spanje leidt, over de beroemde Camino de Santiago, de pelgrimsroute van Sint-Jakob. Ze kijken ernaar uit om in de voetsporen van de pelgrims te stappen die hun al eeuwen voorgaan op de Camino. Er wordt gezegd dat de Camino je verandert. Hij geeft je de kans een nieuwe versie van jezelf te vinden. Maar kunnen deze twee heel verschillende mensen ook elkaar vinden?

De vrouw van de rechter Ann O'Loughlin 2017-09-19 Genomineerd als Roman van het Jaar door de Romantic Novel Association Het leven van Grace verandert voorgoed als ze wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere, respectabele rechter. Ze leeft in weelde, maar voelt zich eenzaam. Dan ontmoet ze een jonge arts, Vikram.

Hij is alles wat haar man niet is en ze wordt hopeloos verliefd. Maar het zijn de jaren vijftig in Ierland, en wanneer Grace zwanger blijkt te zijn van Vikram, moet er afgerekend worden met dit schandaal. Direct na de bevalling wordt Grace naar een gesticht gestuurd. Vikram krijgt te horen dat Grace is overleden en hij keert met een gebroken hart terug naar India. Dertig jaar later, na het overlijden van de rechter, krijgt zijn dochter Emma tijdens het opruimen van zijn spullen voor het eerst een beeld van Grace, de moeder die ze nooit gekend heeft. En ze doet hierbij enkele schokkende ontdekkingen... Terwijl een lang verborgen familiegeheim wordt onthuld, rijst de vraag: is ware liefde voor altijd? 'Een rijk verhaal vol passie, bedrog en geheimen.' –

Irish Sunday Independent 'Een hartverwarmend verhaal, het soort boek dat je in één keer wilt verslinden.' – The Sunday Times
Lezen in het VMBO Dirk Hendrik Schram 2007 Verschillende artikelen over het leesgedrag van vmbo-leerlingen, waarbij ook de rol van de bibliotheek aan bod komt. Voor vakcollecties jeugdliteratuur.

Meester van de zwarte molen Otfried Preussler 1972 Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.

De draagbare Nietzsche Friedrich Nietzsche 1997 Keuze uit het werk van de Duitse filosoof (1844-1900).

Book Review Index 2003 Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation constitute a title index.

Het leven, het heelal en de rest

Douglas Adams 2011-10-07 Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de Aarde in de tijd vóór die vernietigd werd. De voormalige planeetontwerper Magdiragdag helpt hem vluchten en vraagt hem om hulp in de strijd tegen de Hokkiërs. De Hokkiërs waren ooit een vredelievend volk, tot ze een ruimteschip leerden bouwen. Toen ze de rest van het universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat het vernietigd moest worden. Veld moet dat zien te voorkomen en beleeft onderweg een bizar avontuur. Onderwijl vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het heelal en de rest Douglas Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBC-radiohoorspel. Al snel volgden andere media, waaronder een televisiebewerking, een

computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boeken bleven echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets

De verdwijning van Adèle Bedeau

Graeme Macrae Burnet 2018-03-29

Manfred Baumann is een eenling: sociaal onhandig en altijd slecht op zijn gemak. Hij brengt zijn avonden in stilte drinkend door in een rustige bistro in de kleine Franse stad Saint-Louis. Nauwgezet houdt hij Adèle Bedeau in de gaten, tot zij op een dag van de aardbodem verdwijnt. Georgi Gorski - een detective die gekweld wordt door zijn onvermogen om zijn eerste misdaad op te lossen - krijgt de zaak toegewezen. Het

onderzoek doet Manfreds wereld op zijn grondvesten schudden en dwingt hem om geheimen uit zijn verleden onder ogen te zien. De verdwijning van Adèle Bedeau is een literaire misdaadroman met als kern het psychologische portret van een buitenstaander die door zijn eigen verbeelding tot het uiterste wordt gedreven.

Monsters Christopher Dell 2010
Overzicht in woord, maar vooral kleurrijk beeld van monsters vanaf de prehistorie tot heden.

De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven: 'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en

heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.

Hervormingen tussen drang en dwang
2006

Zijn bloedige plan Graeme Macrae Burnet 2017-05-11 Het jaar is 1869.

Een gewelddadige drievoudige moord in een afgelegen gemeenschap in de Schotse Hooglanden leidt tot de arrestatie van een jongeman genaamd Roderick Macrae. De memoires van de hand van de beklagde maken het glashelder dat hij schuldig is aan de misdaad, maar het is aan de beste juristen en doktoren in het land om vast te stellen wat hem tot zulke brute daden heeft gedreven. Is hij ontoerekeningsvatbaar? Enkel de overtuigingskracht van zijn advocaat staat tussen Macrae en de strop. Graeme Macrae Burnet heeft een fascinerend en origineel verhaal afgeleverd over de wispelturige aard van de waarheid, zelfs als de feiten glashelder lijken te zijn. Zijn bloedige plan is een intrigerende literaire thriller, gesitueerd in een woest en grimmig landschap waarin

macht volkomen arbitrair wordt uitgeoefend.

Strafkind. Gevangen bij de nonnen

Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van de Zusters van de Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes afgebeeld. Dag in, dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster van dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. Het eerste deel van 'Strafkind' is een aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo'n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk deze

kwelijke zaken zo lang geheim wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijvende verhalen die ze zelfs hun eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een donkere cel opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. De meeste Nederlanders weten nog niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.

12 jaar slaaf Solomon Northup
2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon

Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film

en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter

Drie graven vol Jamie Mason
2013-10-31 Meer dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke Jason Getty een man die hij nooit had willen leren kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets te dichtbij. Wanneer hij eindelijk leert leven met de realiteit van zijn daad vindt de politie twee andere lijken in zijn tuin.

Een dode ziel John Connolly 2008
Nadat zijn vrouw en dochtertje door een seriemoordenaar omgebracht zijn, maakt een ex-politieman jacht op de moordenaar.

De computer leest voor: een kansrijke

vernieuwing in kleuterklassen Daisy J.H. Smeets 2009 Verslag van een onderzoek naar de invloed van interactieve prentenboeken op de taal- en woordenschatontwikkeling van kleuters..

Hitchiker's Douglas Adams 2011-10-07
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: *The Hitchhikers Guide to the Galaxy*) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De

boekenserie was echter het succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om de reeks af te maken met een

zesde deel dat dit jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...

**The National Union Catalog, Pre-1956
Imprints 1975**